



In dit nummer:

Woord vooraf - Door br. Veron

Aan het woord – Als spiritualiteit Spa groen is

Nieuws van de huizen – 1000 stemmen zingen

Solidariteit met het Zuiden - Samen voor Azië?

Nieuws van Sint Annaklooster - Marius aan het woord

Woord vooraf

Met dit lentenummer van ons Kort Nieuws brengen we jullie een update van het reilen en zeilen bij de Broeders van Liefde in Nederland. Er is heel wat in beweging, ook al zijn we een kleiner wordende groep, we zijn niet bang om nieuwe uitdagingen aan te gaan. In de mate van het mogelijke proberen we met onze gemeenschappen open te staan voor wat er in de lokale gemeenschap rondom ons gebeurt.

In dit kader kunnen we, met trots, melden dat het nieuwe initiatief in Roermond, Huis van Welzijn, op het punt staat om zijn activiteiten te starten. Een werking waarbij geëngageerde vrijwilligers het welzijn van hun medemensen ter harte nemen, onze broeders zullen op een actieve wijze deelnemen aan het project.

In Etten-Leur zijn we sinds enkele maanden gestart met een maandelijkse Taizé gebedsavond samen met vrijwilligers uit de parochie.

Voor Eikenburg komen we in een beslissende fase in de onderhandelingen met Trudo. Met betrekking tot de toekomst van het landgoed. Eikenburg willen we een gegarandeerde toekomst geven als zorg- en wooncampus, gelinkt en gefundeerd in onze missie als Broeders van Liefde. De toekomst uitstippelen, zorgen dat het landgoed voor sociale doeleinden open blijft, onze spiritualiteit verankeren in de activiteiten van morgen,... dit waren onze uitgangspunten. De draagkracht van onze groep is echter slinkend en daarom was het nodig met een professionele en geïnspireerde partner samen te werken om de plannen mogelijk te maken. Deze partner vonden we in Stichting Trudo. De intentie overeenkomst, die het mogelijk moet maken aan de renovatie en

de uitbouw van het landgoed te beginnen is op vrijdag 28 maart door beide partijen ondertekend. Een mijlpaal voor ons als Broeders en een mijlpaal voor het landgoed Eikenburg. Het zal nog heel wat tijd vragen om de plannen te realiseren, maar na jaren van intensieve onderhandelingen hebben we het gevoel dat een grote stap gezet is en dat er geen weg terug meer is.

Het zal jullie, lezers, ook opvallen dat Kort Nieuws in een nieuw kleedje zit. Inderdaad, met de redactie hebben we nagedacht hoe we ons tijdschrift aangenamer konden maken, toegankelijker en beter leesbaar. We hopen dat u als lezer deze bescheiden veranderingen kunt appreciëren en dat ze bijdragen tot aangenamer leesgenot.

Voor deze bijdrage rest me nog u allen een zalige Paastijd toe te wensen. Elk jaar opnieuw vieren we dit hoogfeest, hét hoogfeest van de christenen en ik heb de indruk dat we het steeds meer en meer nodig hebben om verrijzenis te vieren. Ben ik alleen als ik stel dat onze maatschappij intoleranter wordt? Heb je ook het gevoel dat waardering en kleine attenties voor elkaar, meer en meer nodig zijn? De lente brengt nieuw leven, laten we ook ons leven vernieuwen, verrijzen en met nieuwe lentefrisse ogen elkaar tegemoet treden. Dit wens ik ieder van u toe.

Br. Veron Raes
Provinciale Overste

Data

Verjaardagen

4 april	Br. Fons Menten
4 april	Br. Veron Raes
14 april	Br. Victor Grard
13 mei	Br. Irenaeus Copray
27 mei	Br. Jan Nouwens
29 juni	Br. Frans van de Sande
17 juli	Br. Wout Lips
6 augustus	Br. Joachim Kandulna
7 augustus	Arie Trum, Aangesloten lid
18 augustus	Pastoor Moons

Bijzondere dagen

16 april	Recollectie door pater Kroese
13 mei	Bedevaart naar Handel
31 mei	O.L. Vrouw Visitatie
3 juni	Broederdag, samen met de Belgische broeders
9/13 juni	Vormingsdagen, door Reginald Cruz
27 juni	O.L. Vrouw Altijd Durende Bijstand
17/20 augustus	Bezinningsdagen door pater Tj. Timmermans

Overleden

13 januari	De heer Martien van Bergen, broer van br. Toon
16 februari	Corrie Philippo Hopstaken, echtgenote van oud- broeder Paulus (Cor) Philippo
23 maart	Zr. Lumine Schreurs, bewoonster Broederhuis Eikenburg

Aan het woord

‘Als spiritualiteit Spa groen is.....’

Op 15 februari jl. waren broeder Luc van Dyck en ik, als leden van de provinciale werkgroep *Charisma en Spiritualiteit* in de Abdij van Berne-Heeswijk voor een lezing door Kees Waaijman. Die lezing was aangekondigd in het kader van de ‘maand van de spiritualiteit’ en als je het over spiritualiteit wilt hebben, dan moet je Kees Waaijman uitnodigen. Hij mag wel beschouwd worden als autoriteit op het gebied van spiritualiteit en mystiek.



Kees Waaijman

Waaijman is em. hoogleraar spiritualiteit aan de Radboud Universiteit Nijmegen, wetenschappelijk directeur van het Titus Brandsma Instituut en hoogleraar mystieke theologie aan de universiteit Gregoriana te Rome, maar vooral en op de eerste plaats in hart en nieren is hij karmeliet. Ik heb Kees Waaijman gedurende een aantal jaren van nabij mogen meemaken. Ik heb

hem leren kennen als iemand die, in de lijn van Titus Brandsma, mensen weet te voeden in hun alledaagse bestaan. Wie hem hoort, ontdekt de oorspronkelijkheid van zijn denken, de frisheid waarmee hij luistert naar Gods Woord en de vrijheid waartoe een spiritueel bewogen bestaan leidt. Als Kees Waaijman spreekt over spiritualiteit en mystiek, heeft hij het niet over gescheiden, abstracte esoterische begrippen, maar betreft hij alles in de ervaring van 'Gods onuitsprekelijke aanwezigheid, die op de meest onverwachte plekken en tijden in het leven van mensen doorbreekt om een spoor van liefde na te laten'.

"LAAT MIJ HOREN JOUW STEM" is de titel van zijn nieuwste boek. Luisteren naar Jouw stem. Luisteren naar het woord van God en eruit leven. Dat wil de dienst van het woord in de Eucharistieviering. Hier zijn geen eersten en laatsten, geen hoogsten en geen laagsten. Allen staan wij immers voor Gods Gelaat als mensen, als volk van God, hopen op een glimp op te vangen van Zijn aanspraak. Leren luisteren, horen en luisteren, hoe werkt dat?, vroeg Kees Waaijman zich hardop af.

Hij vertelt hoe men in de Nijmeegse Karmelgemeenschap, waar hij woont, omgaat met de Evangelie-lezing van de zondag. Dezelfde lezing wordt gedurende de hele week, dag na dag herhaald als oefening om te horen en te luisteren. Hoor ik werkelijk Zijn stem, want dat is immers de clou van 'Lectio divina'. Het woord van God moet je zorgvuldig overwegen. Luisteren moet een attitude worden. "Wie oren heeft om te horen, hij hore", zegt Jezus.

De functie van de gezongen acclamatie na het evangelie is dan ook om ruimte te maken tussen het woord van de Messias en het commentaar (de preek), om het woord, al zingend, uit- en in te ademen. Gods Woord dat ruimte schept om te ademen, zodat Zijn adem in mensen in beweging kan komen, zodat we op adem kunnen komen en ervaren hoe Gods leven door ons heen stroomt. Om te kunnen luisteren, moeten we allereerst bereid zijn leerling te worden, leerling op het niveau van de voorbereidende klas

basisschool. Jezus was een uitstekende leraar, omdat hij tegelijkertijd ook leerling wilde zijn. Leren luisteren, ge-**hoor**-zaam worden in de letterlijke betekenis. Luisteren naar het Woord van God, dat ons voorbij voert aan al die woorden, al die regels, waarmee wij onze samenleving vorm geven. Hoe gaan we met elkaar om op een manier dat wij elkaar respecteren, naar de ander kijken met de ogen van God.

Kees nam voor zijn lezing het Evangelie van Mattheus 5, 17-20 als leidraad. Al lezend en overwegend, stelt hij er hardop vragen bij. Het is heel belangrijk om te leren vragen, be-vragen, jezelf af te vragen. Een leerhuis is een vraaghuis.

‘Voorwaar, ik zeg jullie, tot hemel en aarde voorbij gegaan zijn, zal er niet één jota of niet één tittel voorbijgegaan zijn uit de wijzing, tot alles is geschied.....’ Jota en tittel zijn de allerkleinste tekentjes. Probeer te horen, te luisteren, ook al bevalt de tekst je niet, probeer niet eerst alles naar je hand te zetten, het kleinste teken niet uitschakelen, niet opheffen, zelfs niet het geringste gebod. Gebod staat immers gelijk aan aanbod, aanbieding, uitnodiging, mitswa. Ik lees en overweeg en laat vragen bij me binnenkomen en ik verheug me erop. *Vragen is de vroomheid van het denken*, leert ons de filosofie. Niets opheffen dus, niet snoeien in het spirituele landschap; wie daarin gaat snoeien doet tekort aan de breedheid en de universaliteit van de traditie en dat is in tegenspraak met het eigen spirituele verleden.

‘Maar wie ze doet en leert zal groot genoemd worden in het Koninkrijk van de hemel....’. Eerst **doen** en dan **leren**. Dat is joods. Leerling zijn. Ook schriftgeleerden moeten leerlingen zijn. Wij ook als christenen. Ik ben christen, dus ik zit nog op school. Maak leerlingen, geen betweters. Een leerhuis is een vraaghuis. Ik heb mijn hele leven studenten begeleid en ik moet er niet aan denken, zegt hij, dat we mensen zouden afleveren die denken dat ze alles weten. Van betweters wordt de maatschappij niet beter.

‘Laat mij horen Jouw stem’. Hoe zou Hij tot mij spreken? Leren luisteren. De clou van ‘Lectio divina’ is: hoor ik werkelijk Zijn stem? Zit ik op de goede frequentie? Durf ik ge-hoor-zaam te zijn? Laat mij horen Jouw stem! Spiritualiteit, een begrip waarvan Kees Waaijman zegt dat het een weids landschap is, waarvan wij de hoogte, de breedte en de diepte nog steeds niet peilen. Het lijkt mij daarom niet verstandig, zo betoogt hij, dit landschap voorbarig in te perken of te hygiëniseren.

‘Als spiritualiteit het proza is waarin wij met elkaar spreken over onze dagelijkse ervaringen, dan is mystiek de poëzie waarin deze samenspraak zich verdicht. Als spiritualiteit spa groen is, dat je met volle teugen kunt drinken, dan is mystiek een kruidenbitter, waaraan je voorzichtig nipt’, aldus een van zijn gevatte uitspraken. Een inspirerende middag, waarvan ik dit korte verslag wil besluiten met woorden van de evangelist, want laten we niet te snel denken dat we spiritualiteit of mystiek in een comfortabele rubriek of definitie zouden kunnen veilig stellen, want, zo leert Johannes ons: ‘De Geest waait waar Hij wil. Je hoort wel zijn geluid, maar je weet niet vanwaar Hij komt of waarheen Hij gaat’.

Arie Trum

Ontmoeting

Als herstellende gast, verblijvend in IN VIA op het landgoed Eikenburg, loop ik al rollàterend het park in. Op de bank bij de hertjes en geitjes zit een fietser, fiets tegen de boom, drinkend uit een flesje, petje op het hoofd. “Zo, even een rustpauze ingelast?”, is mijn constaterende vraag.” “Nou, dat ook”, is zijn antwoord. “Maar”, gaat hij verder: “Ik heb hier vijf jaar gewoond”, en zijn rechterhand wijst nonchalant naar achteren, naar het grote oude kloostercomplex. “Als student of misschien wel als broeder?”, vraag ik onnadrukkelijk. “Als student”, antwoordt hij. “Ik heb hier vijf jaren gewoond, het laatste stukje lagere school en de hele MULO. Het waren vijf gelukkige jaren. Hier ben ik opgevoed en

gevormd voor het leven. Ik kijk er met voldoening en met dankbaarheid op terug. Materieel heb ik geen grote sprongen kunnen maken, maar wat ik hier geleerd heb daar heb ik nog veel aan". "Wat een positief verhaal", zeg ik, geraakt door zijn spontane mededeelzaamheid. "Het is een plek,", vervolgt de fietser, "waar ik graag terug kom. Nou ga ik dadelijk nog even langs het kerkhof om de broeders te groeten en de broeders die mij hebben opgevoed nog 'ns te bedanken". Hij bergt zijn drinkflesje op en neemt zijn fiets ter hand. "Nog drie kwartier fietsen voor ik thuis ben", is de laatste mededeling van de fietser. Ons beider "houdoe" klinkt tegelijkertijd. Ik vervolg mijn weg naar IN VIA, de fietser op weg naar het kerkhof om de broeders nog een groet te brengen, zeker niet zijn laatste groet.

Eiken vertellen het verhaal.

eiken vinden in het oude nest
de gedachten:
de mens nabij
de gekwetste en gekwelde mens
zeer nabij

eikenkruinen zaaien
op vleugels van wind en regen
de gedachten
alle richtingen uit

eiken jong en oud staan
in twee lange rijen
langs de laan
ter verwelkoming
van de gehavende mens

eikenbomen worden eikenburg
eikenburg wordt eikenborg
oase voor zieke mensen
plaats voor liefde en zorg

wakende eiken
weten niet van wijken

P. Brock, gast van In Via

Een pad naar existentieel welzijn.

Op maandag 10 maart woonden broeder Piet Mommen, broeder Frans van de Sande en ondergetekende een lezing bij in het vormingscentrum Guislain van de Broeders van Liefde in Gent. De lezing werd gegeven door Mia Leijssen, hoogleraar psychologie aan de KU Leuven en psychotherapeute. Inspelend op de vraag naar de betekenis van bezieling en liefdevolle betrokkenheid voor leven en werken in de context van zorg, welzijn en onderwijs, was professor Leijssen door de dienst Identiteit uitgenodigd om haar inspirerende visie in haar nieuwste boek: 'Leven vanuit liefde' te presenteren.



Mia Leijssen

Dat deed zij onder de titel: 'Uitgedaagd tot een leven vanuit liefde', met als subtitel: 'een pad naar existentieel welzijn'. Haar benadering van existentieel welzijn kenmerkt zich door een evenwichtige vorm van aandacht voor de vier dimensies van ons bestaan: de fysieke, sociale, psychische en spirituele dimensie.

Zij wees ons op het grote belang van verbondenheid met en in deze bestaansmodaliteiten. Mevrouw Leijssen wist ons bijna drie uur lang te boeien met haar heldere bespiegelingen met betrekking tot de vraag waarom het ook voor ons zo belangrijk is in te zetten op de vier dimensies van existentieel welzijn en dit zowel in ons

persoonlijk als in ons professionele leven, m.a.w. wat heeft werk maken van ‘Leven vanuit liefde’ ons als mens te bieden? En welke meerwaarde heeft het voor leerlingen, patiënten en bewoners wanneer opvoeders, begeleiders en hulpverleners ingaan op de uitdaging te ‘leven vanuit liefde’? Professor Leijssen beperkte zich geenszins tot het uitsluitend etaleren van haar kennis en visie op dit terrein. Voortdurend betrok zij mening en visie van haar gehoor in het langzaam en consequent opbouwen van haar stellingen en toonde zich daarmee een zorgvuldig luisteraar. Leven vanuit liefde. Voor sommigen wellicht een wat ‘softe’ uitspraak. Leijssen toont aan dat willen leven vanuit liefde geenszins soft is. Liefde is immers ook levenslust, vechtlust, de moed om prioriteit te geven aan de ontwikkeling van ‘s mensen allergrootste talent: het vermogen tot liefhebben, ofwel prioriteit geven aan de ontwikkeling van liefdevolle mensen. Hoe anders zou de wereld er dan uit zien? Laten we hopen dat de naar mijn mening belangrijke visie van deze hoogleraar op existentieel welzijn, waarbij de essentie van ons mens-zijn op de voorgrond wordt gesteld, een aanzet mag zijn tot verdere ontplooiing van een open dialoog met zoveel mogelijk mensen in evenzovele maatschappelijke domeinen, waarbij de nadruk ligt op *verbondenheid, verdieping en zinbeleving*.

Liefde als richtinggevende waarde in het menselijk bestaan, dienstbaarheid, compassie en barmhartigheid. Een oproep die nog niets aan waarde heeft ingeboet en als zodanig ook niet nieuw is, want ruim tweeduizend jaar geleden was onze broeder en Heer Jezus Christus er al zozeer door bezield dat hij bereid was zijn leven ervoor op te offeren. Des te verheugender is het en hoopvol dat nu ook de psychologie de ultieme waarde van die boodschap onder de aandacht brengt. Het is de verdienste en het talent van Mia Leijssen deze boodschap zodanig te verwoorden en te duiden dat daardoor een publiek ook buiten de traditionele christelijke kaders bereikt kan worden.

Een leerzame en tot reflectie stemmende middag, waarbij de lange rit naar Gent met zijn onvermijdelijke files, alleszins de moeite waard was.

Arie Trum

In juni 2014 zal er in de reeks 'Grond onder de voeten' een brochure verschijnen met als titel: *Uitgedaagd tot een leven vanuit liefde, een pad naar existentieel welzijn*, Broeders van Liefde, Gent. Het nieuwste boek van Mia Leijssen: 'Leven vanuit liefde' is ook als e-book te koop bij bol.com voor € 10,99. Uitgeverij Lannoo Tielt.

Nieuws van de huizen

Broederhuis Eikenburg

- Op zondag 16 maart werd in het Muziekcentrum in Eindhoven de Missa Solemnis van Huub Oosterhuis opgevoerd, als verlaat feestje voor zijn 80^e verjaardag. Oosterhuis, die bekend is van zijn 'nieuwe woorden voor een oud verhaal', heeft vele duizenden woorden geschreven. Het was de bedoeling dat alle aanwezige mensen meezingen. Het motto van Oosterhuis zelf was: "1000 stemmen zingen". Enkele bewoners van het Broederhuis Eikenburg hebben de bijeenkomst bezocht en van harte genoten en meegezongen.
- Zr. Augusta van Lieshout verhuist naar een klooster-verzorgingshuis in Nuland. Ze wil graag dichterbij haar tweelingzus gaan wonen. Haar nieuwe kamer is net als in het Broederhuis, een huis waar religieuzen van meerdere congregaties wonen. We wensen haar een fijne tijd toe.

- De bewoners van het Broederhuis Eikenburg hebben ook dit jaar carnaval gevierd bij de zusters op Terhaghe. Het was een fijne middag waar men veel plezier beleefd heeft.



Enkele bewoners van het Broederhuis tijdens carnaval bij de zusters

- Br. Johan geniet van een wekelijks bezoek aan het zwembad.
- Br. Doorakkers kreeg een wens van de Wensboom en ging een dag naar Den Haag.
- Op zondag 23 maart overleed zr. Lumine Schreurs in het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven. Zr. Lumine kwam in september 2010 naar het Broederhuis omdat ze zorg nodig had. Ze koos voor Eindhoven en niet voor het moederhuis in Heerlen omdat ze lang in de regio Eindhoven woonde en er graag wilde blijven. In dezelfde tijd kwam haar medezuster Augusta van Lieshout naar het Broederhuis. Zr. Lumine vond het fijn en heeft met veel plezier in het Broederhuis gewoond. Ze ging graag mee op de bedevaarten en de reisjes van de broeders en bewoners. Zr. Lumine is in een ver verleden

werkzaam geweest in het Sint-Jozefziekenhuis aan de Aalsterweg in Eindhoven. Na haar werk in de verpleging is ze gaan werken als huishoudster bij pastoor Leek in de Gerardusparochie. Ze werkte met hart en ziel voor de parochie en heeft ook veel betekend voor de parochianen.

De gezondheid van Zr. Lumine ging langzaam achteruit. Ze is op haar eigen manier zachtjes heengegaan, in het bijzijn van haar familie en van pastoor Leek.

Ze ruste in vrede.

Roermond

- 60 jaar geleden werd het klooster van de Broeders van Liefde aan de Heinsbergerweg in Roermond in gebruik genomen. De naamdag van Sint Jozef werd op 19 maart 1954 gevierd in het naar hem genoemde klooster. Dat was voor de broeders een goede reden om dit jaar het feest van Sint-Jozef feestelijk te vieren, samen met alle Nederlandse broeders en aangesloten leden.
- Het Huis van Welzijn gaat in april van start in het klooster van de Broeders van Liefde aan de Heinsbergerweg in Roermond. In de voorbereidingstijd werd, in januari van dit jaar, een bijeenkomst georganiseerd voor geïnteresseerde zorgprofessionals. In dezelfde maand was er voor de medewerkers een bijeenkomst waar Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde, een presentatie hield. Jan Rotmans noemt zichzelf “wetenschappelijk nieuwsgierig en maatschappelijk gedreven, professor en progressor, friskijker en dwarsdenker, koploper en kantelaar”. Deze termen geven een beetje aan hoe het Huis van Welzijn tegen zorg aankijkt: zorg bieden aan mensen die door de veranderende regelgeving langer thuis moeten blijven en mogelijk tussen de wal en het schip komen te vallen. Men hoopt op een brede steun vanuit de gemeente.

Etten-Leur

- Een van de bezoekers aan de maandelijkse Taizé vieringen heeft een mail gestuurd: “Wat een verschil: van een winkel naar een mooie kapel. In februari heb ik er voor het eerst een dienst bijgewoond, wat voor herhaling vatbaar is, met mooie muziek en stilte. Alle lof voor de mensen die dit gerealiseerd hebben. En ik hoop dat het bekendheid krijgt”. Met vriendelijke groet, Ellie Dorenbos.
- Het klooster van de broeders in Etten-Leur, D’n Oversteek, werd 6 maanden geleden flink beschadigd door de wind. Gelukkig is alles weer opgeknapt. “Wat in een minuut gebeurde, duurde 6 maanden voor het hersteld was”.
- Aan de overkant van D’n Oversteek ligt de nieuwe Brede School, die de naam D’n Overkant heeft.



De Brede School

- Het terrein aan de Edward Poppelaan is inmiddels in gebruik genomen, de woningen zijn bewoond, wegen worden hersteld en dit voorjaar wordt alles opnieuw aangeplant.

Solidariteit met het Zuiden



Van Caraes naar Fracarita

De congregatie Broeders van Liefde heeft een internationale NGO opgericht met de naam 'Fracarita International', met de bedoeling meer internationaal en gecoördineerd te kunnen werken, ondermeer op het vlak van fondsenwerving en bekendmaking op internationaal niveau. In lijn daarmee is de naam van Caraes Nederland gewijzigd in Fracarita Netherlands. Binnenkort zijn alle administratieve zaken geregeld en zal er meer bekend gemaakt worden over de fondsenwerving in Nederland.

Een eerste begin is al gemaakt. In de kapel van Eikenburg liggen nieuwe folders: Fracarita Netherlands, "Wie zijn wij".

"Samen voor Azië" van start

De actie van Nederland: "Samen voor Azië" wordt binnenkort opgestart.

Er is gekozen voor renovatie van het Instituut voor doven, Don Bosco in Wonosobo (Indonesië). De Nederlandse broeders voelen zich sterk betrokken bij dit instituut. Odoricus Horvers was een van de pioniers en Piet Hendriks is jaren lang directeur geweest.

Volgend jaar bestaan school en internaat 60 jaar en mede vanwege dit jubileum hopen we dat we voldoende bij elkaar kunnen sparen

voor een nieuw dak. Want met name het dak verkeert in een zeer slechte conditie. De leerlingen wonen, studeren en slapen in vochtige, ongezonde omstandigheden.

En zonder goede huisvesting kan er ook geen goed onderwijs zijn!
U krijgt binnenkort meer informatie over onze actie.



Een detail van het slechte dak.
De kinderen slapen en wonen
in vochtige ruimten.

Flores is klaar

Het psychiatrisch centrum van de Broeders van Liefde in Flores heeft de eerste patiënten ontvangen.

Dit eerste professionele psychiatrisch centrum op Flores, dat mede dankzij de steun van het Anton Jurgens Fonds in Nederland kon worden gebouwd, is half maart geopend. Twee psychiatrisch verpleegkundigen van de Reinier van Arkel groep uit Den Bosch ondersteunen de lokale medewerkers ter plaatse in de opstartfase. Een eerste groep van 10 patiënten werd geselecteerd voor opname op basis van thuisconsultaties die de afgelopen maanden werden verricht in de regio. De officiële inhuldiging staat later dit jaar gepland in aanwezigheid van lokale overheidsfunctionarissen, de generale overste van de Broeders van Liefde en de lokale gemeenschap.

Fracarita International verhuist naar Brugge

Tot voor kort waren de kantoren van Fracarita International gehuisvest in het Broederhuis H. Engelen, op het terrein van het Vormingscentrum Guislain in Gent. In februari verhuisde Fracarita International, en daarmee ook br. Jos Mathijssen, naar Brugge.

De feestelijke ingebruikname van de nieuwe kantoren vond plaats in aanwezigheid van br. René Stockman, de generale overste van de congregatie en van Mgr. Jozef De Kesel, bisschop van Brugge.

De volledige adresgegevens van Fracarita International zijn: Boeveriestraat 14, 8000 Brugge, België, tel: 0032 50 44 06 90.

Meer info: www.fracarita-international.org.



Br. Jos Mathijssen en Mgr. De Kesel

Nieuws van Sint Annaklooster

Zorg met liefde door Sint Annaklooster

De Zorg met Liefde, die door cliënten hoog gewaardeerd wordt, was aanleiding voor Sint Annaklooster om met Valentijnsdag trots naar buiten te treden.

Sint Annaklooster, pas tevreden als haar cliënten en hun naasten dat zijn, deelde op Valentijnsdag op diverse plaatsen in Eindhoven en omgeving reclame-hartjes uit om haar hoge tevredenheidscijfers bekend te maken. Juist in deze turbulente tijd vindt Sint Annaklooster het belangrijk om aandacht te hebben voor de medemens. Welke dag is hier beter voor geschikt dan Valentijnsdag!



Bij het klanttevredenheidsonderzoek, gehouden onder de broeders/bewoners van het Broederhuis Eikenburg en de zusters van Terhaghe werd een score van 8,3 gehaald. Sint Annaklooster is hiermee heel tevreden, en uit de score blijkt dat ook de cliënten heel tevreden zijn.

Gesprek met Marius de Wilt, hoofd Broederhuis

Marius de Wilt is het nieuwe hoofd zorg van het Broederhuis Eikenburg. In dit artikel stellen wij hem nader aan u voor.

Marius werd in 1956 geboren in Uden als zoon van een fietsenmaker. De zaak van zijn vader bestaat nog steeds en wordt nu gerund door de broer van Marius. En Marius verloochent zijn afkomst niet: hij heeft drie fietsen en fietst nog steeds heel graag. Marius werkte thuis mee in de zaak en ging in eerste instantie naar de detailhandelsschool. Toch koos hij voor een opleiding in de zorg en deed achtereenvolgens de opleiding ziekenverzorging en de A-opleiding. Zijn eerste baan was op de afdeling Oncologie van het Catharinaziekenhuis in Eindhoven. Maar Marius is iemand die van afwisseling houdt. Hij wil zoveel mogelijk zien en dingen meemaken op zijn vakgebied en ervaring opdoen. Werk en woonplaats wisselden om de paar jaar. Hij deed ervaring op in het oude Dommelhoef in Eindhoven en verhuisde vervolgens naar Amsterdam. Er was grote vraag naar verpleegkundigen in die tijd en Marius kon zijn vak doorgeven in het opleiden, trainen en uitzenden van mensen voor het werk in het Burgerziekenhuis bij uitzendbureau Content. Hij werkte nog een tijd in een verpleeg- en verzorgingshuis in Buitenveldert waar echtparen, onafhankelijk van de indicatie, bij elkaar konden wonen, voor die tijd een vooruitstrevende manier van zorg bieden. In die tijd verhuisden veel Amsterdammers naar Purmerend, waar een huis met een tuintje lonkte, en ook Marius ging in Purmerend wonen en werken in een huis met de naam "Jaap van Praag". Een leuke

bijkomstigheid: Ard Schenk was als fysiotherapeut een van zijn collega's.

Toen hij tegen de 50 liep heeft hij ervoor gekozen om terug te gaan naar de regio Eindhoven, mede vanwege zijn moeder die een jaartje ouder wordt. Hij had inmiddels enkele managementopleidingen gedaan en werkte in Best en in Geldrop. In 2011 ging hij van start bij de Zusters van Liefde J.M. aan de Geldropseweg, als hoofd van de zorg. Het was zijn eerste baan bij religieuzen en hij moest wennen aan de andere wereld. Hij noemt met name de grote regelmaat maar ook de grote betrokkenheid van de bewoners. "Na een vakantie zullen de bewoners altijd informeren hoe het geweest is".

Nu combineert hij beide banen, bij de zusters en de broeders, en dat is vooral een zaak van goed plannen.

We noemen nog even de hobby's van Marius. Hij houdt erg van muziek (is af en toe DJ) doet aan sport, heeft soms de rust om een boek te lezen en hij houdt van fietsen, en zo begon ook dit verhaal.



Marius aan zijn bureau

Tot slot

Huub Welzen O.carm.

Op zaterdag 22 februari jl. was dr. Huub Welzen te gast op Eikenburg. Hij is karmeliet, nieuwtestamenticus en wetenschappelijk medewerker van het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen. Hij is gespecialiseerd in de spiritualiteit van het Nieuwe Testament.

Huub Welzen was uitgenodigd door de provinciale werkgroep 'Charisma en Spiritualiteit' van de Congregatie Broeders van Liefde. Deze werkgroep werd opgericht in opdracht van het Kapittel om het charisma van onze congregatie in actuele termen te verhelderen en een diepgaande studie uit te werken van de Vincentiaanse spiritualiteit, de Middelnederlandse mystiek en hun invloed op de ontwikkelingen binnen onze congregatiespiritualiteit. Tevens het organiseren van een studiedag over de invloed van de mystiek op het congregatiecharisma.

Omdat Welzen inmiddels al veel ervaring had opgedaan in de karmelitaanse werkgroep, welke tot doel had: 'het bevorderen van de onderlinge geloofscommunicatie t.b.v. het verdiepen van het charisma en de identiteit van de karmelfamilie', leek het ons zinvol hem uit te nodigen om ons over zijn ervaringen te vertellen. Door zijn kundige en enthousiaste inbreng mochten wij als leden van de werkgroep ervaren dat het spreken en bezinnen over de afzonderlijke termen leidt tot geloofscommunicatie binnen de werkgroep zelf. Deze ervaring heeft ons verrijkt en geïnspireerd. Met de woorden van Huub: "moge het delen in elkaars bewogenheid leiden tot opbouw van ieder afzonderlijk en van de gehele congregatie". We zijn Huub heel erkentelijk.

De werkgroep 'Charisma en spiritualiteit' bestaat uit: Br. Luc van Dyck, br. Dirk Beirnaert, br. Michel Paquet, br. Austin John Rackley, br. Wout Lips en Arie Trum, aangesloten lid.

De doos van Pandora

Op woensdag 2 april 2014 om 14.00 wordt in het Vormingscentrum Guislain in Gent het boek van Br. dr. René Stockman voorgesteld. Het boek draagt de titel:

“De doos van Pandora. Reflectie over euthanasie”.

Depenalisering van abortus en legalisering van euthanasie: België kwam en komt ermee in het nieuws. Voor sommigen het summum van vooruitstrevendheid, voor anderen een ernstig signaal dat het verkeerd gaat met onze maatschappij, die steeds meer belang gaat hechten aan de verabsolutering van de zelfbeschikking. “Waar zal dat eindigen?” klinkt het met enige ongerustheid.

Broeder René Stockman, Generale Overste van de Broeders van Liefde, deelt die ongerustheid vanuit zijn christelijke visie op mens en maatschappij en probeert in dit essay enkele gronden voor zijn argumentering aan te bieden. De doos van Pandora werd geopend bij de depenalisering van abortus en nu lijken we op een glijbaan te zijn terechtgekomen. Het kan voor sommigen niet snel genoeg gaan. Tenzij we samen even halt houden en ons ernstig afvragen of daarmee de mens en de maatschappij nu echt gediend zijn. Dit boek wil handreikingen aanbieden om onze emoties te overstijgen en in een vrije ruimte, die het pluralisme toch mag bieden, ook naar deze argumenten te luisteren.

De redactie van Kort Nieuws bestaat uit:
Br. Veron Raes, Provinciale Overste, eindredactie
Br. Frans van de Sande, lid
Arie Trum, lid
Truus Huijs-Haenen, lid

Kort Nieuws is een periodieke uitgave van het Provinciaal en van de Broeders van Liefde in Nederland.

De redactie is te bereiken via:

Kort Nieuws, Broeders van Liefde
Aalsterweg 289, 5644 RE EINDHOVEN
Tel.: 040-2141600

Mail: secretariaat@broedersvanliefde.com

Het blad is ook te lezen op internet: www.broedersvanliefde.com